

Hurtigruten Herfstcruise Noorse Kust!

Een legendarische route, van Bergen tot de Noordkaap en terug

Stap aan boord van een van 's werelds meest legendarische scheepsroutes en ervaar de ruige schoonheid van Noorwegen in haar meest pure vorm. Tijdens deze 12-daagse Coastal Express cruise met Hurtigruten reist u van Bergen naar het noordelijke Kirkenes en weer terug – een route die wereldwijd wordt genoemd om haar ongeëvenaarde combinatie van natuur, cultuur en rust. Onderweg vaart u langs diepe fjorden, berglandschappen, middeleeuwse steden en kleine vissersplaatsen waar het dagelijks leven onveranderd voortkabbelt. In oktober toont Noorwegen zich in een palet van herfstkleuren en noorderlicht. De fjorden en bergen zijn gehuld in warme tinten, terwijl boven de poolcirkel de eerste noorderlichtverschijningen al dansen aan de hemel. U vliegt comfortabel met KLM naar Bergen en overnacht voor én na de cruise in deze charmante havenstad. Voor vertrek verzorgen wij een comfortabele transfer vanuit Limburg naar de luchthaven, zodat u uw reis ontspannen begint. Vervolgens stapt u aan boord van de MS Richard With, een stijlvol schip met een warme Scandinavische uitstraling en panoramische lounges die uitnodigen tot kijken,

14 dagen vanaf
€ 3.995,- p.p.

Vertrekdata

4 oktober 2026

€3995

Inclusief

- Comfortabele transfer vanuit Limburg naar de luchthaven van Amsterdam Schiphol en terug
- Rechtstreekse KLM-vluchten van Amsterdam naar Bergen en retour, inclusief handbagage en ruimbagage
- Twee hotelovernachtingen in Bergen (voor en na de cruise), inclusief



verstillen en beleven. Deze reis draait niet om grootschalig entertainment, maar om authenticiteit, kwaliteit en aandacht. Aan boord geniet u van lokale smaken, want Hurtigruten werkt nauw samen met producenten langs de route. Elke dag wordt gekookt met verse ingrediënten uit de regio: kabeljauw uit de Lofoten, rendier uit het noorden, zelfgebakken brood en bessen uit de bossen. U proeft Noorwegen – letterlijk en figuurlijk. Wie nog meer wil zien en beleven, kan uit een ruim aanbod optionele excursies kiezen, die eenvoudig aan boord of vooraf geboekt kunnen worden. Aan boord is een ervaren expeditie team aanwezig die lezingen geven over de omgeving, tijdens excursies meegaan en ook culinair aan dek u de ervaringen laten proeven. De reis wordt daarnaast volledig begeleid door een De Limburger Reizen reisbegeleider, en is tot in de puntjes geregeld: van transfers en vluchten tot hotel en cruise. Wilt u verzekerd zijn van een hut naar keuze, boek dan tijdig.

Dag 1 - Comfortabele start van uw reis – transfer naar Bergen

Uw reis begint ontspannen met een comfortabele transfer vanuit Limburg naar de luchthaven van Amsterdam. Hier stapt u aan boord van de rechtstreekse KLM-vlucht met vertrek om 11:45 uur en aankomst in Bergen om 13:25 uur, de toegangspoort tot de Noorse fjorden. Na aankomst op de luchthaven van Bergen wordt u opgewacht voor de transfer naar een centraal gelegen hotel in de stad. Afhankelijk van uw aankomsttijd kunt u van de gelegenheid gebruikmaken om alvast kort kennis te maken met Bergen. De sfeervolle stad ligt schilderachtig tussen zeven bergen en langs het water. Wandel bijvoorbeeld langs de kleurrijke houten huizen van Bryggen of geniet van een eerste Noorse maaltijd in een van de nabijgelegen restaurants. We dineren vanavond in ons hotel. Vervolgens komt u tot rust in het hotel, in de wetenschap dat het schip morgen op u wacht. De toon is gezet voor een bijzondere reis langs de Noorse kust.

Dag 2 - Inscheping in Bergen en vertrek langs de fjorden

Na een ontspannen ochtend in Bergen wordt u naar de cruiseterminal gebracht, waar de MS Richard With al voor u klaarligt. Bergen is de tweede stad van Noorwegen en wordt vaak de toegangspoort tot de fjorden genoemd. Deze historische havenstad werd gesticht in 1070 en heeft een rijke maritieme geschiedenis. Wie nog tijd over heeft voor het inschepen, kan een wandeling maken door de kleurrijke Bryggen-handelshuizen – een UNESCO-werelderfgoedlocatie vol ateliers en ambachtelijke winkels. Ook het beroemde vismarktplein ligt vlakbij, net als het vertrekpunt van de

ontbijt en diner

- 12-daagse Coastal Express cruise met Hurtigruten aan boord van MS Richard With, van Bergen naar Kirkenes en weer terug
- Verblijf in een comfortabele binnenhut met eigen badkamer
- Volpension aan boord van het schip: ontbijt, lunch en diner in het hoofdrestaurant
- Culinaire beleving met dagverse ingrediënten van lokale producenten langs de Noorse kust
- Begeleiding door een ervaren reisbegeleider van De Limburger Reizen gedurende de volledige reis.
- Tijdens uw verblijf aan boord zal uw reisbegeleider u informeren met suggesties voor diverse gezamenlijke (stads)wandelingen, zodat u de bestemmingen op een ontspannen manier kunt ontdekken.
- Professioneel expeditieteam aan boord van Hurtigruten, dat boeiende lezingen (Engels en Duitstalig), optionele wandelingen en activiteiten verzorgt om meer uit uw reis te halen
- Alle havengelden, belastingen en servicekosten

Exclusief

- Reserveringskosten à € 29,50 per boeking
- Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking
- SGR bijdrage á € 5,00 per persoon
- Niet genoemde maaltijden
- Eventuele verzekeringen
- Fooien aan boord
- Drankenpakket inclusief bier en wijn, € 920,- p.p. Bij reservering opgeven
- Drankenpakket niet alcoholische dranken, € 450,- p.p. Bij reservering opgeven
- Indien u een drankenpakket



Fløibanen-kabelbaan, die u naar de top van de berg Fløyen brengt voor een panoramisch uitzicht over de stad en fjorden. In de terminal kunt u ontspannen in de comfortabele gastlounge voordat het inschepingsproces begint. Eenmaal aan boord maakt u kennis met de MS Richard With en het expeditieteam dat onderweg lezingen verzorgt, optionele activiteiten begeleidt en uw gids is tijdens de reis. Terwijl u geniet van het eerste diner aan boord – bereid met verse ingrediënten uit de kustregio – zet het schip koers noordwaarts via de Hjeltefjord. U vaart letterlijk in het kielzog van de Vikingen, langs een van de oudste handelsroutes van Noorwegen.

De reis is begonnen – in het rustige ritme van de zee, met de Noorse kust als decor. De komende dagen staan per programma dag optionele excursies vermeld. Aan boord kunt u meer excursies reserveren.

Dag 3 - Ålesund en de verstilde schoonheid van de Hjørundfjord

U wordt wakker aan de westkust van Noorwegen, terwijl de MS Richard With koers zet richting Ålesund. Deze elegante stad is beroemd om haar bijzondere Art Nouveau-architectuur. Na een stadsbrand in het begin van de 20e eeuw werd Ålesund volledig heropgebouwd in deze sierlijke bouwstijl, met torentjes, ronde erkers en rijke gevelversieringen. Vanaf het dek of tijdens een optionele excursie ziet u hoe deze stijl perfect samengaat met het decor van zee en bergen. Vanuit Ålesund vaart het schip verder de Hjørundfjord in – een van de meest indrukwekkende, maar minst bezochte fjorden van Noorwegen. In oktober is het fjord gehuld in herfstkleuren, en de dramatische toppen van de Sunnmørsalpene weerspiegelen in het stille water. Het is een route ver van de gebaande paden, diep landinwaarts tussen steile bergflanken en verlaten boerderijen. Een unieke belevenis, puur en ongerept. Later op de dag legt het schip nog kort aan in Molde, ook wel de 'Stad van de Rozen' genoemd. Hier kunt u bij helder weer een glimp opvangen van het beroemde bergpanorama met meer dan 200 pieken aan de horizon. 's Avonds geniet u aan boord van een diner vol lokale smaken. De herfstachtige stilte op zee maakt het plaatje compleet.

Dag 4 - Trondheim: historie tussen fjord, kathedraal en kleurrijke kades

Vandaag bereikt de MS Richard With het hart van de regio Trøndelag, een gebied van glooiende heuvels, afgelegen boerderijen en laaggelegen kustdorpjes. In de vroege ochtend meert u aan in Trondheim, de voormalige hoofdstad van Noorwegen en een stad waar het middeleeuwse verleden moeiteloos samengaat met het levendige studentenleven van nu. Trondheim werd in 997 gesticht

reserveert, dient dit voor alle personen in de cabine gelijk te zijn.

-  Excursie naar de Noordkaap, € 199,- per persoon. Bij reservering opgeven.
-  Excursies kunnen vooraf of aan boord worden geboekt, afhankelijk van beschikbaarheid en weersomstandigheden. Wij informeren u graag persoonlijk over de mogelijkheden per cruisedag.



Overige info

-  Zie hotelinformatie voor meer uitleg over de maaltijden en dranken
-  Buitenhut met raam en uitzicht op



door Vikingkoning Olav Tryggvason en ademt op veel plekken nog steeds geschiedenis. Tijdens uw verblijf van circa drie uur kunt u op eigen gelegenheid op verkenning, of deelnemen aan een van de optionele excursies. Een absolute blikvanger is de Nidarosdom, ook wel "de Noorse Notre-Dame" genoemd. Deze gotische kathedraal, gebouwd op het graf van de heilige Olav, geldt als het heiligste bouwwerk van Noorwegen. In het aangrenzende Aartsbisschoppelijk Paleis zijn onder meer de Noorse kroonjuwelen te bewonderen. Via de houten stadsbrug Gamle Bybro bereikt u de wijk Bakklandet, waar traditionele houten pakhuizen op palen langs de rivier de Nidelva staan. Tegenwoordig vindt u hier sfeervolle cafés, boetiekjes en restaurants met uitzicht op het water. Wie iets hoger klimt, kan bij het 17e-eeuwse Kristiansten Fort genieten van een indrukwekkend uitzicht over de stad en de fjord. In de namiddag vaart het schip verder noordwestwaarts. U passeert de okerkleurige vuurtoren van Kjeungskjær, eenzame rotspartijen en een archipel van kleine eilanden, op weg naar het charmante vissersplaatsje Rørvik. Terwijl de kust zacht voorbijtrekt, geniet u aan boord van het diner en het vertrouwde ritme van deze bijzondere reis.

Dag 5 - De poolcirkel over en naar de kust van Bodø

Vandaag begint een bijzonder hoofdstuk van uw reis: nog voor het ontbijt steekt de MS Richard With de poolcirkel over. Dit symbolische moment wordt aan boord feestelijk gemarkeerd met een traditionele ceremonie – een luchtige, typisch Noorse traditie waarmee u officieel het Arctisch gebied binnenvaart. Na een korte stop in Ørnes, een kleine kustplaats met uitzicht op de imposante Svartisen-gletsjer, vervolgt het schip zijn koers richting Bodø. De stad ligt tussen ruige bergen en open zee en vormt het culturele én geografische middelpunt van Noord-Noorwegen. U heeft hier de mogelijkheid om zelf de stad in te gaan, of deel te nemen aan een optionele excursie naar Saltstraumen – de krachtigste getijdenstroom ter wereld, waar het water zich met enorme kracht door een smalle zeestraat perst en draaikolken vormt tot wel tien meter breed. Na vertrek uit Bodø vaart de MS Richard With verder naar het noorden. Terwijl de zon langzaam zakt, verschijnen aan de horizon de silhouetten van de Lofoten – een van de meest spectaculaire eilandengroepen van Noorwegen. De kust verandert merkbaar: ruiger, wilder, stiller. Aan boord keert de rust in, terwijl het diner wordt geserveerd en de lucht zich vult met verwachting. De kans op noorderlicht neemt met de dag toe – en vanavond zou het zomaar kunnen gebeuren

Dag 6 - Langs eilandbruggen en Arctische cultuur – aankomst in Tromsø

Vanochtend meet de MS Richard With aan in Harstad. Vroege vogels

zee optioneel te boeken

-  Excursies kunnen vooraf of aan boord worden geboekt, afhankelijk van beschikbaarheid en weersomstandigheden. Wij informeren u graag persoonlijk over de mogelijkheden per cruisedag.
-  Minimum aantal deelnemers: 15
-  Uw paspoort moet geldig zijn tijdens uw gehele verblijf in Noorwegen.
-  Programma en vluchten onder voorbehoud van wijzigingen
-  Bij vliegvluchten en (rivier)cruises hanteren wij afwijkende annuleringsvoorwaarden



kunnen hier aan wal voor een korte wandeling door het stille stadje, gelegen tussen fjorden en glooiende heuvels. Daarna zet het schip koers naar Finnsnes, gelegen aan de imposante Gisundbrug – de verbinding met het eiland Senja, dat bekendstaat om zijn spectaculaire kustlijn en rijke vogelwereld. Houd uw ogen open: papegaaiduikers, zeearenden en andere zeevogels laten zich hier regelmatig zien.

In de loop van de middag bereikt u Tromsø, de grootste stad boven de poolcirkel en een belangrijk historisch centrum voor Arctische expedities. U heeft hier zo'n vier uur de tijd om de stad te verkennen. Aan de waterkant ligt Polaria, een interactief centrum over het leven in het noorden, met tentoonstellingen en een klein aquarium. In het levendige centrum vindt u winkels, cafés en een verrassend veelzijdig culinair aanbod – van verse kaneelbroodjes tot het noordelijkste bier ter wereld, gebrouwen in de Mack Brewery. In de authentieke pub Ølhallen waant u zich even tussen de locals. Aan de overzijde van de fjord ziet u de markante Arctic Cathedral, met haar scherpe lijnen en indrukwekkende glas-in-loodmozaïek. Wie het uitzicht over de stad wil bewonderen, kan met de kabelbaan naar de top van de berg Storsteinen – een optionele excursie, maar bij helder weer meer dan de moeite waard. In de vroege avond vertrekt het schip weer richting het noorden. Via de indrukwekkende Lyngen Alpen, die steil uit de zee oprijzen, zet u koers naar Skjervøy, een historisch handelsplaatsje dat al sinds 1622 een ankerpunt is voor de kustvaart. Terwijl de zon verdwijnt en de lucht donker kleurt, begint het stilaan weer: de verwachting van het noorderlicht

Dag 7 - Op naar de Noordkaap – het hoogste noorden van Europa

In de vroege ochtend bereikt de MS Richard With Hammerfest, gelegen op het eiland Kvaløya. Deze stad, ooit bekend als het noordelijkste ter wereld, ligt stil tussen zee en bergen. Wanneer het schip verder vaart, ziet u bij Havøysund de imposante windturbines van de Havøygavlen-windfarm aan de horizon verschijnen – een baken van duurzame energie in een uitgestrekt en verlaten landschap. Tegen het einde van de ochtend komt u aan in Honningsvåg, het vertrekpunt voor een bezoek aan de beroemde Noordkaap. Hier staat u op een klif die 307 meter boven de ijzige Barentszee uittorent – het symbolische eindpunt van het Europese vasteland.

Een optionele excursie (bij reservering aub doorgeven) brengt u naar de iconische wereldbol, waar de wind vrij spel heeft en het landschap kaal en indrukwekkend is. Binnen in de Noordkaaphal vindt u een panoramafilm, kleine kapel en expositieruimtes over het leven aan de rand van de wereld. De weg ernaartoe voert door een verlaten toendralandschap waar u, met een beetje geluk, nog rendieren ziet.



Na vertrek vaart het schip langs het dorpje Kjøllefjord, waar u aan de ingang van de baai de markante rotsformatie Finnkirka kunt zien opduiken. Deze natuurlijke 'kathedraal' werd vroeger gebruikt als heilige offerplaats door de inheemse Sámi-bevolking. Bij helder weer is het een indrukwekkend silhouet tegen de avondlucht. Later op de avond bereikt u Mehamn, het noordelijkste aanlooppunt van deze reis. Daarna vervolgt de MS Richard With haar route langs de kust naar Berlevåg. Onderweg passeert u de vuurtoren van Slettnes – de noordelijkste vaste vuurtoren op het Europese vasteland. Dit is het Noorwegen van de leegte, de stilte en – als u geluk heeft – het noorderlicht dat boven zee danst

De excursie naar de Noordkaap is optioneel te boeken voor €199,- per persoon en vormt een ervaring die u eigenlijk niet mag missen.

Dag 8 - Kirkenes en de terugkeer naar het zuiden

Tijdens de nacht heeft de MS Richard With korte stops gemaakt in Båtsfjord en Vardø. In de vroege ochtend meer je aan in Vadsø, een klein stadje dat bekendstaat als een van de beste vogelspotgebieden in het Arctisch gebied. De omgeving ligt onder een belangrijke trekvogelroute, dus wie vroeg op dek staat, maakt kans om zeearenden of bonte kraaien te spotten tegen een ijzige ochtendlucht. Na het ontbijt bereikt u Kirkenes – het keerpunt van deze reis langs de Noorse kust. Vanaf hier keert het schip om en begint de zuidwaartse route terug richting Bergen. Wat u eerder in het donker passeerde, beleeft u nu bij daglicht: andere momenten, andere uitzichten, andere kleuren. In Kirkenes heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende optionele excursies. Denk aan een bezoek aan het wereldberoemde Snowhotel, een tocht met husky's of een koningskrab-excursie – een lokaal hoogtepunt waarbij u meer leert over deze indrukwekkende soort en hun vangst. Na vertrek begint het schip aan de terugweg langs de ruige kust van Finnmark. U komt opnieuw langs Vardø, waar u de kans heeft om het sobere Heksenmonument te bezoeken of het stervormige Vardøhus-fort – gebouwd in 1737 en nog steeds een officieel militair terrein. Later op de dag keert het schip terug in Båtsfjord en vaart u in de avond naar Berlevåg, waar u misschien de noordgaande Hurtigruten kruist – een moment van groet midden op zee. Terwijl de lichten van de dorpen langzaam verdwijnen aan de horizon, herneemt de stilte haar plaats aan boord. Het tweede deel van uw reis is begonnen.

Dag 9 - Langs de noordelijke rand – van Hammerfest naar Tromsø

Tijdens de nacht maakt de MS Richard With korte tussenstops in Mehamn en Kjøllefjord. Bij het ochtendgloren volgt Honningsvåg



opnieuw, waar u nu bij daglicht kunt zien hoe de stad tegen de rotsen aanligt, omgeven door een stille, grijze zee. Even later passeert u Havøysund, herkenbaar aan de windturbines op de hoge rotsplateaus – een modern accent in het kale noorden. In de vroege middag meert het schip aan in Hammerfest, officieel een van de noordelijkste steden ter wereld. Ondanks de ligging voelt de stad levendig aan. U heeft hier de mogelijkheid om zelf op verkenning te gaan. Wandel naar de UNESCO-beschermde Meridiaanzuil – een monument ter ere van de 19e-eeuwse Struve Geodetische Boog. Of breng een bezoek aan de ijsberenclub (The Polar Bear Society), waar u leert over de Arctische geschiedenis van de regio. Wie wat actiever is, kan via een wandelpad achter de stad de top van de berg Salen bereiken, voor een prachtig uitzicht over zee en eilandkust. Na vertrek uit Hammerfest zet de MS Richard With koers naar het zuiden. U vaart langs de bergen van Øksfjord en Skjervøy, een belangrijke vissershaven waar Hurtigruten al sinds 1896 aanlegt. In de winter zijn dit de wateren waar orka's en bultruggen zich verzamelen om op haring te jagen – een herinnering dat u zich in een gebied bevindt waar mens en natuur nog altijd in nauw evenwicht leven. Bij helder weer zijn onderweg de contouren van de Lyngen Alpen te zien – scherpgetekende pieken die tot de hoogste van Noorwegen behoren. In de late avond bereikt u Tromsø. Rond middernacht ligt de stad er rustig bij, sfeervol verlicht, omgeven door water en bergen. Voor sommigen voelt deze avond als thuiskomen; voor anderen is het een kans om de stad bij nacht te beleven. Aan dek heerst stilte, met alleen de klank van de golven en – met een beetje geluk – een groen schijnsel in de lucht

Dag 10 - Lofoten en Vesterålen – het hart van de Noorse kust

Vandaag beleeft u een van de absolute hoogtepunten van de reis: de MS Richard With vaart door de eilandengroepen Vesterålen en Lofoten – een gebied van steile granieten wanden, beschutte zeestraten en bergtoppen die tot duizend meter uit zee oprijzen. Hier komt het landschap tot leven, elke bocht brengt een nieuw vergezicht, elke stop een verhaal. In de vroege ochtend passeert u Finnsnes en meert het schip aan in Harstad. Op een landtong net buiten de stad staat de Trondenkerk – een witte, middeleeuwse stenen kerk en de noordelijkste in zijn soort. Daarna volgt Risøyhamn, de kleinste aanloophaven van deze reis, en vervolgens Sortland, waar het landschap overgaat van glooiende heuvels naar ruige bergformaties. Rond het middaguur komt u aan in Stokmarknes – de geboorteplaats van Hurtigruten. Hier begon kapitein Richard With in 1893 zijn postroute langs de kust. Wie wil, kan het Hurtigrutemuseum bezoeken, gehuisvest in een modern gebouw rond het originele schip MS Finnmarken uit 1956. Het is een indrukwekkend eerbetoon aan een dienst die het leven langs de kust al meer dan een eeuw verbindt. Na vertrek uit Stokmarknes vaart de MS Richard With door de smalle Raftsundet, een zeestraat omzoomd door hoge rotswanden. Als de



weersomstandigheden het toelaten, kiest de kapitein ervoor om af te wijken naar de Trollfjord – een nauwe fjord met bijna verticale bergwanden. Het schip draait hier letterlijk op de plaats om weer terug te varen, een zeldzaam en spectaculair manoeuvre. Houd ook zeker de lucht in de gaten: zeearenden zweven vaak boven deze fjord op zoek naar prooi. In de avond bereikt u Svolvær, de levendige hoofdplaats van de Lofoten. De stad ligt schilderachtig aan de voet van een indrukwekkende berg die, met een beetje fantasie, lijkt op een geitenkop – vandaar de naam Svolværgeit. Daarna vaart het schip verder naar Stamsund, het laatste aanlooppunt op de eilanden. Terwijl u zich terugtrekt in de lounge of op uw hut, glijden de granieten kliffen van de Lofotenmuur langzaam voorbij. De Lofoten verdwijnen langzaam achter de horizon – en u bent opnieuw een dag verder gereisd door het mooiste kustgebied van Europa

Dag 11 - Van het Arctisch gebied naar mythische bergtoppen

Vanochtend vroeg meert de MS Richard With aan in Bodø, gevolgd door een korte stop in Ørnes. Niet lang daarna steekt het schip de poolcirkel opnieuw over – dit keer zuidwaarts. Aan boord wordt dit moment op typisch Noorse wijze gevierd: met een lepel levertraan voor de liefhebbers. Een knipoog naar de maritieme traditie én een frisse start van de dag. De route van vandaag voert u door het hart van de Helgelandkust – een van de meest bijzondere en beeldbepalende regio's van Noorwegen. Na korte stops in Nesna en Sandnessjøen vaart u langs een landschap dat doordrenkt is van verhalen en legendes. Hier rijzen de 'Zeven Zusters' op uit het water – zeven bergtoppen die, volgens de overlevering, ooit trollenprinsessen waren die tijdens hun vlucht voor een ongewenste huwelijkskandidaat door het ochtendlicht werden versteend. De silhouetten van deze bergen tegen de lucht zijn indrukwekkend, mysterieus en onvergetelijk. Niet veel verder verschijnt Torghatten aan de horizon – een markante berg met een opvallend rond gat in het midden. Ook hier hoort een legende bij: over liefde, jaloezie en een pijl die een berg doorboorde. Het verhaal maakt het uitzicht alleen maar bijzonderder. In de middag legt het schip aan in Brønnøysund. Dit levendige kustplaatsje heeft een gezellige havenpromenade en een charmant centrum. U kunt hier een korte wandeling maken langs de kade of een bezoek brengen aan de Brønnøy-kerk, gebouwd in 1870 in neogotische stijl. 's Avonds volgt de laatste stop van de dag in het schilderachtige Rørvik, een vissersplaatsje in de Vikna-archipel. Terwijl de lichten van het dorp zachtjes oplichten aan de kade, vervolgt het schip in stilte zijn weg naar het zuiden. De Lofoten verdwijnen langzaam achter de horizon – en u bent opnieuw een dag verder gereisd door het mooiste kustgebied van Europa

Dag 12 - Van Trondheim naar de westkust



Vanochtend wordt u wakker in Trondheim. In het zachte ochtendlicht ontwaakt de stad, en u heeft nog de gelegenheid voor een korte wandeling door het historische centrum. Bezoek de indrukwekkende Nidarosdom – het nationale heiligdom van Noorwegen en het rustpunt van heilige koning Olav – of wandel over de houten stadsbrug Gamle Bybro voor een prachtig uitzicht op de kleurrijke pakhuizen langs de rivier de Nidelva.

Wie iets verder wil, kan de wandeling vervolgen naar het Kristiansten Fort voor een panoramisch zicht over de stad. Of zoek een stijlvol café in de wijk Bakklandet voor een goede koffie en een versgebakken kaneelbroodje – een ontspannen begin van de dag.

Na vertrek uit Trondheim vaart de MS Richard With langs talloze kleine eilanden, vuurtorens en afgelegen nederzettingen – dit is de kust van de fjordenregio in haar meest authentieke vorm. In de namiddag komt u aan in Kristiansund, verdeeld over drie eilanden en bekend als de ‘Bacalao-hoofdstad’ van Noorwegen. Hier wordt al eeuwenlang klippfisk – gedroogde en gezouten kabeljauw – geproduceerd op de rotsen langs de kust. U kunt hier een wandeling maken door de oude stad, de levendige haven verkennen of naar het Varden-uitkijkpunt wandelen voor een weids panorama over de stad en zee. Later op de dag volgt Molde, de op een baai gelegen stad met uitzicht op de toppen van de Romsdal Alpen. Vanaf de kade ziet u bij helder weer tientallen besneeuwde toppen in de verte – een passend afscheid van de Noorse natuur. 's Avonds keert de rust aan boord terug. De route nadert zijn einde, maar het kustlandschap blijft tot de laatste dag boeien

Dag 13 - Aankomst in Bergen – afscheid van een reis langs de kust

Vanochtend beleeft u de laatste uren aan boord van de MS Richard With. Tijdens de nacht zijn er nog korte aanlopen geweest in Ålesund en Torvik. Als u vroeg wakker bent, ziet u mogelijk de noordgaande Hurtigruten het schip kruisen nabij Måløy – een klein maar symbolisch moment, alsof de kustroute zichzelf groet. Na het ontbijt vaart u langs het Nordfjord, dat diep het vasteland insteekt onder het machtige Jostedalbreen-massief – Europa's grootste landijsgletsjer. Vervolgens legt de MS Richard With kort aan in Florø, het westelijkst gelegen stadje van het vasteland van Noorwegen. U ziet er de vissersboten in de haven dobberen en de zeemeewen boven de kade cirkelen – het dagelijkse leven gaat hier gewoon door. Tijdens het laatste traject richting Bergen passeert u de vuurtoren van Stabben, een geliefd fotomoment onder de reizigers. Daarna opent het landschap zich: de MS Richard With steekt de monding van de Sognefjord over – de langste en breedste fjord van Noorwegen. De kust wordt groener, de lucht zachter. U vaart nog één keer tussen de rotseilandjes van de Hjeltefjord voordat het schip aanlegt in de haven



van Bergen. Na ontschepping wordt u naar uw hotel in het centrum van de stad gebracht voor een laatste overnachting. De middag is vrij in te vullen. Misschien bezoekt u nog het levendige Bryggen, de vismarkt of neemt u de kabelbaan naar de Fløyen voor een laatste blik over de stad en zee. Of u doet het rustig aan – met een kop koffie, een wandeling en het besef dat u zojuist een unieke reis heeft afgerond. 's Avonds dineren we in ons hotel. Morgen reist u terug naar Nederland – maar de herinneringen blijven.

Dag 14 - Terugreis naar huis

Na een vroeg ontbijt in het hotel wordt u opgehaald voor de transfer naar de luchthaven van Bergen. Hier vertrekt uw directe KLM-vlucht om 10:50 uur terug naar Nederland, waar na aankomst om 12:35 uur een comfortabele transfer klaarstaat om u terug te brengen naar de Limburgse opstapplaatsen. U keert terug met een hoofd vol indrukken: van het warme licht boven de fjorden tot de stilte van de Lofoten, van de smaak van versgebakken brood aan boord tot de aanblik van de Noordkaap. Deze reis was geen aaneenschakeling van hoogtepunten – het was één langgerekte belevenis langs de mooiste kust ter wereld.

Hotelinformatie

MS Richard With

Uw reis langs de Noorse kust speelt zich af aan boord van de MS Richard With, vernoemd naar de oprichter van Hurtigruten, Richard With. Dit comfortabele schip werd in 2018 grondig gemoderniseerd en straalt sindsdien een stijlvolle, Scandinavische sfeer uit, met een interieur geïnspireerd op het Arctische landschap. Het schip is overzichtelijk van formaat en biedt alles wat u nodig heeft om uw reis in alle rust en comfort te beleven. Aan boord vindt u drie restaurants, elk met een eigen karakter en menukaart, waar gewerkt wordt met dagverse ingrediënten uit de regio's waar u doorheen vaart. Uw verblijf aan boord is op basis van volpension: ontbijt, lunch en diner worden dagelijks geserveerd in het hoofdrestaurant. Dranken kunnen apart worden besteld of vooraf worden bijgeboekt in de vorm van een drankarrangement.

Daarnaast is er een gezellige bakkerij en ijsbar – Multe – waar u terecht kunt voor huisgemaakte lekkernijen en traditionele Noorse zoetigheden. Wie even tot zichzelf wil komen, kan ontspannen in de panoramische sauna of een bezoek brengen aan de fitnessruimte. Buiten op dek bevinden zich twee hot tubes met uitzicht op zee. In de knusse bar in de boeg van het schip kunt u genieten van een drankje met uitzicht: perfect voor een rustig moment, bijvoorbeeld met een traditioneel Noors glaasje aquavit.



De MS Richard With is geen massaal cruiseschip, maar een sfeervolle en functionele postboot die dagelijks aanlegt in talrijke kustplaatsen. Dit geeft u de mogelijkheid om het échte Noorwegen van dichtbij te ervaren. Aan boord draait alles om beleving: van het panoramisch uitzicht vanuit de lounges tot de verhalen van het kust- en expeditieteam en de mogelijkheid om deel te nemen aan optionele excursies. Of u nu kiest voor een comfortabele binnenhut of buitenhut met raam, u reist altijd met een gevoel van rust, ruimte en verbondenheid met het indrukwekkende landschap dat zich aan u ontvouwt. De MS Richard With is de ideale reisgenoot voor wie kiest voor een authentieke ervaring op zee: ingetogen, verzorgd en onvergetelijk.

Ontbijt, lunch en diner zijn inbegrepen tijdens uw cruise en worden geserveerd in het hoofdrestaurant van het schip. Dranken zoals koffie, thee en water zijn tijdens de maaltijden inbegrepen. Andere dranken, zoals wijn, bier, frisdrank en aperitieven, kunnen afzonderlijk worden besteld. Wilt u meer gemak en zorgeloos genieten, dan kunt aan boord een optioneel drankenpakket aanschaffen. Zo geniet u op uw eigen tempo van een goed glas wijn of een lokaal gebrouwen biertje, met uitzicht op zee.

Hotel verzorging: Volpension

Polar Binnenhut Tweepersoons: geen toeslag

Polar Buitenhut Tweepersoons: € 395,-

Polar Binnenhut Eenpersoons : € 1.420,-

Polar Buitenhut Eenpersoons: € 1.995,-

Hotel website: <https://www.hurtigruten.com/en/on-board/ships...>

Hotel adres: Hurtigruten Terminal, Nøstegaten, Bergen, Noorwegen

Trip Advisor: tripadvisor.nl